

# MED ÖPPNA ÖGON

## **Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg**

*Textbladet får skrivas ut och kopieras*

### **Talgoxen**

Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart!

En talgoxe han sitter och sjunger på sin sång, med mössa svart och magen gul och slips så bred och lång.

Hallå, hallå, hallå, vad är det som står på, nu kommer våren snart, helt underbart så klart!

Här är jag, här är jag, var är du? Jag frågar många där ' där är du där är du, här är jag, nu kan vi bli ett par.

Vår talgoxe han hittar en fru så söt och rar, fem ungar får dom sen i bo att mata alla där ' .

Hallå, hallå, hallå vi vet vad som står på, nu är dom mor och far och mycket jobb dom har!

### **Havsörnen och kråkan**

Det var en havsörn och det var en kråka och kan ni tänka er dom börja bråka, för båda ville ha en fisk minsann, dom börja slåss...vem tror ni vann?

En havsörn har ju ganska skarpa klor,så han tog fisken och till himlen for men fisken ville inte bli till mat, den sprattla loss, föll ner så klart!

På marken gick vår kråka ensam kvar, det kom en fisk jag tror du vet från var och innan havsörnen kom ner på land, var fisken slut och kråkan vann!

### **Gulsparven**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vem är det som sjunger nu? Kan du höra med ditt öra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

Jo det är gulsparven, gulsparven, som sjunger nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

# MED ÖPPNA ÖGON

## Vårskriket

Tofsvipor, bofinkar, starar, våren är på gång! Sånglärkor stiger mot himlen sjungande sin sång!

Gräsmattorna dom blir gröna, sipporna slår ut, soliga dagar är sköna, nu är vintern slut.

Refräng: Och äntligen så är det vår, VÅRSKRIVET du höra får och äntligen så är det vår, VÅRSKRIVET du höra får!

Tranor och svanar och ärlor snart så är dom här. Välkomna hit allesammans, saknade ni är.!

Och äntligen så är det vår, VÅRSKRIVET du höra får och äntligen så är det vår, VÅRSKRIVET du höra får!!

## Den blå fjädern

Jag ville ju så gärna ha en fjäder som var blå , så jag gick uti skogen och vad såg jag då?

I skogen satt en hare och han mumsa på en knopp, och ekorren han skuttade i trädet opp.

Jag fråga då om det var så att någon av dom hade en fjäder som var blå? Nej nej nej det har vi ej, vi har ingen fjäder blå att ge till dej!

Jag fortsatte min promenad vad tror ni jag fick se? Ett rådjur och en älg, som stod och betade.

Och rävens vita svanspets, den skytmade fram och sorken sprang och gömde sej så fort den hann!

Jag fråga då om det var så att någon av dom hade en fjäder som var blå? Nej nej nej det har vi ej, vi har ingen fjäder blå att ge till dej!

Nu började jag att bli lite trött i mina ben, jag satte mej och vilade upp på en sten.

Då plötsligt hörde jag från granens allra högsta topp en nötskrika ropade-jag titta opp!

Jag fråga då om det var så att det var hon som hade en fjäder som var blå? Ja jag har en fjäder kvar jag släpper ner den här från mej- den är till dej!

# MED ÖPPNA ÖGON

## Hägersns visa

På två smala ben i vattnet han står, undrar ifall han fryser om sina tår, med sin näbb så bred och lång, han fångar fiskar gång på gång.

Han är en häger och han äger inga gummistövlar alls Han är en häger och han äger ej ens en halsduk åt sin hals!

Hägern har sitt bo högt upp i ett träd,han flyger dit när han vill vara ifred. Med sina vingar tar han fart och är i boet ganska snart.

Han är en häger och han äger ingen stege till sitt bo, han är en häger och han äger ej ens en fallskärm kan jag tro!

Men om man har lite fantasi, så kan en häger faktiskt bli, en sån som äger två gummistövlar och en halsduk som är blå. En sån som äger en egen fallskärm och en stege att klättra på!!

## Sixten

Har du nånsin träffat Sixten, han som går i silverspår, är han snabbare än blixten, när han uppför trädet går?

Nej, han går nog ganska sakta, han sitt hus på ryggen bär,och i skalet finns hans hjärta, även magen ligger där!

Sixten tycker om att äta, gröna blad och mycket mer, på två skaft hans ögon sitter,när han runtomkring sej ser.

Du kan vara snäll mot Sixten, han är inte farlig alls, klappa honom lätt på skalet, ge en puss på Sixtens hals!

Hela vintern sover Sixten i sitt skal som får en lock, utav kalk det värmer honom, han har ingen vinterrock!!

## Regnbågen

Jag såg en regnbåge och inget var sej likt, jag såg en regnbåge och solen sken och regnet föll, jag såg en regnbåge..såg du den? Dagen var så vacker och varm.

Och just där regnbågen slutar finns en skatt, jag tror jag går till den kanhända vill du följa med? Vi går till regnbågen, ser du den? Kvällen är så vacker och varm.

Och i vår fantasi,så ligger skatten där,vad kan det vara i? Jag tror den full av pärlor är och diamanter med, silver och guld, tillsammans fann vi regnbågens skatt!!

# MED ÖPPNA ÖGON

## Skogens magi

I varje skog finns det träd som det kommer kraft ifrån, ställ dej bara och krama det kraften kommer inifrån.

I varje skog finns det träd, kan du koden så gå in, äventyret det väntar där och hela skogen är din!

När du är i din skog, spring omkring och upptäck allt, bygg en koja av gran och tall, rör dej om du är för kall.

Följ ett spår, om du har tur, kan du kanske se ett djur, skogen finns där just för vår skull, välkommen in, följ med mej, välkommen in följ med mej, välkommen in följ med mej!

## Humlan

Stackars lilla humlan som var död, kunde inte flyga mer, men vi tog den och la´ den på ett blad, då blev säkert humlan glad!

Det kan vara svårt, när djuren dör, åh vad vi blir ledsna då! Man får tänka på att dom fanns en gång, sjung för dom en liten sång!

## Bladets kretslopp

Det var en gång en liten knopp, som ännu inte tittat opp, den knoppen skulle bli ett blad och växte fort och var så glad!

Och solen sken och regnet föll och bladkocken i vispen höll och laga mat han gjorde sen till trädet hela sommaren!

Till slut sa trädet "stoppa allt, stäng alla kanaler, det blir kallt och in i trädet kryper sen den gröna klorofyllfärgen! Nu lyser bladet gult och rött och stärkelsen blir sockersött och sedan trillar bladet ner, då händer nåt som ingen ser.

Hoppstjärter mikroskopiskt små och gråsuggor och maskar så, förvandlar bladet vårt till jord, nu får du tro mej på mitt ord, det var en gång en liten knopp och allt går runt tar aldrig stopp, för blad ger syre till vår kropp,

Låt många träd få växa opp!!

# MED ÖPPNA ÖGON

## Myran Tyra

Jag heter myran Tyra och i myrstacken jag bor och där har jag en massa rum och en familj så stor. Nu ska det snart bli vinter och då ska jag vila mej, men först vill jag berätta min historia för dej.

Först var jag visst ett litet ägg, och sen blev jag en larv, och matad blev jag hela dan, så det var inget slarv. Jag tror nog att jag sov en stund, en puppa då jag blev och kan ni tänka er att jag som myra ut sen klev!

På mellankroppen sitter mina ben och dom är sex, om jag har tur så vill du kanske mata mej med kex. Jag gillar sött och dricker bladlussaft varenda dag och om du lägger strössel på min stack, så blir jag glad!

Var snäll mot mej, så kan jag hjälpa träden att må bra! Låt stacken min bli hög och fin, riv inte den nån dag. Och inga pinnar i mitt hus jag gillar lugn och ro, jag städar ofta, håller snyggt har ordning i mitt bo.

Nu säger jag god natt till dej och dej och dej och dej, nu ska det snart bli vinter och då ska jag vila mej. Långt ner i stacken sover alla myror tätt ihop och vaknar upp när det blir vår av era glada rop!! Och vaknar upp när det blir vår av era glada rop!!!

## Myror med reflexer

Det blänker och glimmar i kvällens mörka timmar, vad är det som glittrar säg? Är det kanske fullt av diamanter, som ligger och väntar på dej?

Det glittrar och blänker och jag går här och tänker, nu vet jag vad som står på, det är tusen millioner myror som tagit reflexerna på!!

## Vanten

Vad gör man med en borttappad vante, som ligger där nånstans, man vet inte var, vad gör man med en borttappad vante och vad gör man med den som blev kvar?

I vanten som kom bort och ligger där nånstans, det kanske flyttar in en liten mus, men vanten som är kvar får ligga alla dar i byrålådan i mitt hus!

I byrålådan ligger min vante, kan inte vara med när jag ska gå ut, i byrålådan ligger min vante och tycker att allt roligt är slut!

Men plötsligt så en dag så hittar faktiskt jag, den vanten som låg gömd inunder snön. Så blev det så till slut att vantarna dom kan va´ med mej när jag ska gå ut!

---

# MED ÖPPNA ÖGON

---

## Domherren

Domherre, domherre, säg mej nu, var har du gjort av din söta fru?

Sitter hon, nånstans och väntar på dej, när du äter solrosfrön hos mej?

Titta nu kommer hon till oss ner, bra det finns frön så det räcker till fler

kanske ni flyger till skogen sen välkomna hit tillbaks igen!

## Guldflingan

Snöflingorna faller från rymden mot oss ner, jag tittar upp mot himlen, det faller fler och fler. Dom virvlar och dom blåser, kan aldrig vara still, och jag önskar få se hur dom blir till.

En snöflinga den bildas utav en iskristall, som faller ner från himlen, när luften den är kall. Ett sandkorn från Sahara kan finnas där jag vet, och jag önskar jag kunde hitta det!

Ett stoftkorn från en stjärna kan också finnas där, så spännande att veta att det är så det är. Och nånstans i en saga en guldflinga man ser och jag önskar mej allt och inget mer!

Och jag önskar mej allt och inget mer.