

VÄLKOMMEN IN I NATUREN

Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

Textbladet får skrivas ut och kopieras

Knacka på-visan

Vi knackar på får vi komma in, i naturen till alla djuren
vi knackar på är det nån som hör, vi vill gärna veta vad ni gör!

Nu öppnar vi dörren och går in, i naturen till alla djuren
kom och följ med, alla som är här, äventyret väntar på oss där!

Nyckelpigan och musen

Det satt en nyckelpiga på en sten, hon vila sina ben i solens sken,
en liten vän hon gärna ville ha, då skulle hon bli glad.

Då plötsligt kom det fram en liten mus, han hade blivit väckt av vindens sus, han sa till
nyckelpigan vill du ha, en liten vän som jag?

Och nyckelpigan sa -nu blir jag glad, nu har jag fått den vän som jag vill ha, sen dansa
dom och lekte dagen lång och sjöng på denna sång!

Lyssna-visan

Om du kan sitta still och lyssna och inte säga nånting, då kan du kanske höra vinden när
den blåser omkring?

Och om du kunde höra vinden när den blåser omkring, då kan du kanske höra masken
när den äter ett löv....

Humlan

En nyvaken humla syns tumla omkring, hon brummar och letar och söker nånting, i
maskros och vide hon hittar nåt sött, hon måste ha mat annars blir hon så trött.

På äggen hon ruvar och snart är det klart, små humlorna flyger omkring med sån fart.
Dom pollen och nektar ska samla förstås, så att det blir frukter och blommor åt oss!

VÄLKOMMEN IN I NATUREN

Träd-visan

Om alla träden inte fanns, var skulle löven sitta nånstans
var skulle fågeln bygga sitt bo, var skulle ekorren finna ro?

Så bra att träden finns hos oss, där kan man bygga koja förstås,
och där kan fåglar och ekorrar bo, där ibland löven finner dom ro!

I skogen

När vi åker genom skogen i våran bil, då undrar jag var alla djuren håller till, ligger dom
och sover och vilar sej, eller står dom bakom granarna och ser på mej?!

Kan jag kanske se ett älghorn, som sticker fram, eller rävens vita svansspets, där bak en
stam? Hoppe, hoppe hare, han skuttar där, om jag har tur så får jag se var djuren är.

Att få trivas i naturen och ha det bra, få leka där och upptäcka varenda dag. Känn på träd
och blommor och blad och bär, var rädd om allt som växer och som lever där!

Allemansrätts-visan

Så mycket man får göra när man i skogen går, får plocka blommor, bär och svamp, som
uti gräset står.

Får vandra fritt och jogga, cykla kring i mark och skog, får campa men ej nära hus, stör
ej det vet du nog!

Får bada, segla, paddla och åka motorbåt, men inte skrämna fåglar små, det kan man ju
förstå.

Får klättra upp i träd på gren och se på alla djur, och INGENTING och TACK, får lämnas
kvar i vår natur,

Och INGENTING och TACK vi lämnar kvar i vår natur!

Svamp-visan

Trampa inte på svampen, för där kan någon bo, som ligger där och sover och vill ha lugn
och ro!

Trampa inte på svampen, för den kan bli din mat, men du måste ta hem den och steka
den så klart!

VÄLKOMMEN IN I NATUREN

Fåglar

Det finns fåglar stora som så. Det finns dom som är pyttepyttesmå. Det finns dom som kan äta frö och det finns dom som tycker om bröd.

Det finns tjocka och smala näbbar med. Det finns dom som har näbb som en sked. Men det bästa av allt tycker jag, det är fåglar som sjunger varje dag!

Toves regn-visa

Dripp, dropp, dripp, dropp, regnet faller ner, pärlor små blänker på allting som jag ser.

Dripp, dropp, dripp, dropp, pärlor du kan ta, vill du byta en med mej skulle jag bli glad.

Dripp, dropp, dripp, dropp, regnet faller ner, på dej och mej, träd och blad över våran stad.

Pingvin-visan

Här står jag med mitt ägg, som inte har nåt skägg, får stå här natt och dag, blir både matt och svag.

Nu är jag här igen, hur mår du lille vän, nu kan jag hjälpa till, med ungen om du vill!

Nu samlas alla små, vi ska till havet gå, följ med oss om du vill, vi går och äter krill!

Vinterblommor

Ut på ängen ska vi gå, plocka alla blommor små, men det är ju vinter nu, var finns blomman då?

Där i jorden under snön, blommor gömmer sina frön, hela tiden bor dom där, när det vinter är.

Ut på ängen där vi går, andra vinterblommor står, sticker upp där över snön, med alla sina frön.

Och när solen värmer oss, vaknar alla frön förstås, många blommor då vi får, när det sen blir vår!

VÄLKOMMEN IN I NATUREN

God natt-visan

Natten kommer, sov mitt barn, månen vakar så gör jag, inget ska få störa dej, vi är här hos dej.

När du sover i din säng, vaknar djur i skog, på äng, uggle, grävling och vår katt, jagar nu i natt.

Sov mitt barn, var inte rädd, månen lyser på din bädd, katten kommer snart igen, sov så gott min vän.

Ta min hand

Kom ta min hand, vill du följa med mej, uti världen och titta ett slag, titta på djuren och alla blommorna förstås, allt det du ser finns där för oss.

Njuta av solen och bara vara den du är, och vara glad att vi alla är här, för om vi vill så kan vi skapa nånting bra av allt det vackra vi har idag.

Kom låt oss samla alla människor vi kan och ta dom på färden tillsammans med oss, upptäcka allting som vi vill och som vi ser, sen kan vi sjunga tills solen går ner.

Refräng: Alla vi bor på jorden, kom och ta min hand, alla vi bor på jorden, kom och ta min hand.

I alla väder (bonusspår)

I ur och skur vill vi alla ut och gå, vi trivs i naturen både stora och små, att vara ute är det bästa som finns, med dofter och färger och känslor vi minns.

Vi hoppar och skuttar och smyger omkring, och känner och luktar på många små ting.

I regn och sol vill vi alla ut och gå, i skog och på ängen och till vattnet också, att leka ute är det bästa som finns det vi gör med kroppen är det som vi minns.

Vi klättrar och springer och ligger helt still och luktar på gräset ifall att vi vill.

Vi lär oss eld och att använda vår kniv, att bygga en koja vilket spännande liv, så skönt att vila sej i björnmossans bädd, en hare kommer och är inte rädd.

Att vara tillsammans är viktigt förstås, så välkommen ut med oss.

Tack och hejdå

Nu stänger vi dörren och går hem(ut), från naturen och alla djuren vi säger TACK och lämnar INGENTING, vi vill gärna komma hit igen!!